

Omega 42 Sensommar träffen på Ekholmen

Wow, vilken uppslutning det blev på träffen. Trots hot om dåligt väder och starka vindar även i år så var det väldigt många båtar som anslöt under lördagen och ganska snart var bryggan full med vackra 42:or.

Några hade kommit redan på fredagkväll och då möblerat upp dansbanan på Ekholmen med långbord för sillunchen som intogs under tak i skydd från regnet. Lagom till att det var dags för "Open boat" så blev vädret märkbart bättre och vi kunde gå från båt till båt och förundras över likheter och olikheter, sno idéer och ge idéer till varandra.

Ombord på nr 64, Nivrena kom vår tidigare tänkta projektlista för vintern -22/23 få ett nytt innehåll och en ny prioriteringsordning och jag antar att det gäller för fler båtar och deras besättningar.

Intensiva timmar och många möten med mycket trevliga människor med gemensamt intresse kring segling och inte minst kring våra kära Omegor.

Väldigt roligt också att lyssna på våra mest långväga medlemmar Robb och Rowena och deras båtliv med en 40-fotare hemma i USA och sommarbåten här i Sverige. Deras kärlek till båtarna och skillnaden mellan att segla i Stockholms skärgård och att segla över en sväng till Hawaii.

Efter "Open boat" var det sedan dags för kräftska eller valfri mat åter på dansbanan. Det blev en mycket trevlig kväll med härliga diskussioner och skönsång som hyllning till kräftorna.

Framåt midnatt drog de flesta sig tillbaka för att ladda inför söndagens kappsegling som dessvärre utgick på grund av brist på vind.

Göran Edström

Här nedan finns lite bilder från träffen:













Bryggsegling i >10 m/s







